



## שבת פרשת בא

ו' שבט תשפ"ג



גיליון מס' 51

מומלץ להדפיס את העלון לקראת שבת

מרוח ישיבת מעלות  
לשולחן השבת  
עלון שבועי לבוגרי הישיבה



### ראש הישיבה / לכבוד יום לימוד וסיום הש"ס - בבלי וירושלמי

הגמרא במסכת ברכות אומרת (ברכות ו' ע"ב): "ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל שידוע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום, יקדים לו שלום, שנאמר: 'בקש שלום ורדפהו'. ואם נתן לו ולא החזיר, נקרא גזלן, שנאמר: 'ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתים'". מדוע מי שלא עונה לחברו על אמירת השלום נקרא גזלן? בטבעו החייתי של האדם, הוא לא אומר שלום. יש סתירה ומאבק בין אדם לאדם, ועל כן אין אמירת שלום. כך הוא בעולם החי. כשכלב רואה את חברו ממרחק, הוא "נכנס לכוננות". זנבו מזדקף, אזניו מזדקרות, והוא בודק את המצב. מדוע? כיון שבין הכלבים יש תחרות. הכלב אומר לעצמו: מה שהכלב הזה יאכל - לא יהיה לי. פח הזבל השכונתי מצומצם, ומי שיזכה בו - יהיה זה על חשבון הכלבים והחתולים האחרים. על כן בעולם החי, התגובה הראשונית היא של עוינות בין חיה לחברתה.

גם באדם יש "שרידים" מעולם החי. כשאדם פוגש את חברו הוא "שואל לשלום". הוא בודק: שלום? - האם אתה בא לשלום, או לקחת ממני משהו? וחברו עונה: שלום. אינני חיה, ואנו לא במאבק על משאבים. אני בא לשלום. אם איננו עונה "שלום" - הוא גזלן. הוא בא לקחת מחברו את מזונו, כמו חיה בג'ונגל. אם אין אמירת שלום - יש ניגודי אינטרסים, מלחמה על משאבים - והו הגזל שיש בדבר.

תיקנו חכמים שאדם ישאל לשלום חברו בשם ה'. מדוע? כי שם ה' הוא הדבר שעושה שלום בין אדם לחברו. רק תחת שם ה' אחד מאוחדת כל הבריאה. אם אין שם ה' - יש מלחמה על אינטרסים. שם ה' הוא האינטרס הפנימי של הבריאה - הנשמה הפנימית שמאחדת את כל בני האדם וכל היצורים למטרה אחת, שלשמה כולם פועלים יחד.

זכינו בעירנו מעלות "למדל" של שלום. בין הקהילות השונות בעיר - חרדים ודתיים, עולים וותיקים וכדומה - שורר שלום. כל אחד מכבד את השני וכולם משתדלים לפעול יחד למען ה', עמו ותורתו.

סיום הש"ס הוא אחד הביטויים לכך. כל הציבור במעלות שותף לכך, מראש העיר ועד ילדי בית הספר, רבנים עם בעלי הבתים, אברכי כוללים ותלמידי הישיבה. וכמובן גם מעגלים רחבים יותר: בוגרי הישיבה, הורים של תלמידים ושל תושבי מעלות, ועוד. זכות גדולה היא ליטול חלק במפעל השלום הגדול הזה. ובזכות השלום נזכה לברכת ה' שתשרה עלינו.

### הרב תמיר כהן / הזמנות לעשות מעבר / הרב יהושע ויצן / להאיר אור חדש

מיזם סיום הש"ס תופס אותנו באמצע מטלות החיים הרבות שכולנו עוסקים בהן, ודורש מאתנו לעשות "מעבר". להשקיע מאמץ, כל אחד ביחס להרגלו: אם בעצם ההתמודדות עם לימוד דף גמרא, אם זו כמות הדפים הנלמדת ביום אחד, אם זה מפגש לא שכיח עם התלמוד הירושלמי, ועוד.

אנו מקבלים כל זאת באהבה, כהבעת אמון בתורה שבעל פה, בחיבורנו אליה, ובהיותנו חוליה בשרשרת הדורות שהוגים בה בחילופי הזמנים, האירועים והמקומות.

זאת ועוד: אמונתנו בתורה מוכרת כאן דרך התכנסות של קהילות מגוונות, קבוצות גיל שונות, דרכים רבות בעבודת ה'. ביום זה כולנו מתאחדים סביב התורה "כחדא כנישתא", וכתרומה צנועה שלנו ובתפילה לאחדותו של כל עם ישראל, כעם המייחד את שמו של הקב"ה ודבק בתורתו.



#### המפגש הרב מאיר בזק

לכל בוגרינו היקרים, יום לימוד וסיום הש"ס הוא חוויה מיוחדת של פעם בחיים, שאולי כדאי לעשות זאת פעם בשנה. נשמח שתבואו ליום הלימוד. זו בקשה מיוחדת ללימוד תורה בציבור גדול. זהו חיבור תורות של בוגרים ותלמידים עם הרבנים ועם כל אנשי מעלות. מעמד מיוחד מאוד שחבל להפסיד. ועוד יותר חבל לנו להפסיד את המפגש איתכם. נתראה בקרוב ביחד בלימוד תורה בחבורה גדולה.

לחזור לחזור לאותו מקום לבית המדרש שם בקירות ספוגים הלכה ומדרש שם תמיד יש אש תמיד ותמיד - יש חדש שם האור מאיר לכל דור אותו אור בגוון חדש

לשבת ולשקוד דף ועד דף עוד חלק מאות התורה שבתוכנו הולך ונחשף מתוך כך נמשיך להוסיף ולהאיר על ציון אור חדש!

בית המדרש מחכה לכם!



#### פינת הילדים

#### נחישות חיפוש כפרה וכרה"י

(לאחר מציאת המושג בקשו בשולחן שבת מאבאמא להרחיב על המושג שמצאתם)

חזרים כחזור הכא...

- 1. מה "דיבר א-להים" למשה, ומה "אמר ה'" אליו?
- 2. מדוע לקו במכת בכורות גם בני השפחות?
- 3. לשם מה ניתנו מצוות דם מילה ודם פסח במצרים?

עלון זה מוקדש לדברי רבני הישיבה לעידוד וחיזוק השתתפות הבוגרים ביום לימוד וסיום הש"ס - בבלי וירושלמי. ראו הזמנה זו כאישית!

